

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50' đến 6h00' sáng thứ Năm ngày 27/01/2022.

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 777

“THÀNH PHẬT CÁI DUYÊN NÀY RẤT THÙ THẮNG!”

Hòa Thượng nói: “**Thành Phật, cái duyên này rất thù thắng!**”. Chúng ta phải nghe cho kỹ! Không phải là tức thời thành Phật, không phải là lập tức thành Phật, không phải là mau chóng thành Phật mà là “**cái duyên thành Phật rất thù thắng**”. Phật tăng thượng duyên cho chúng ta chứ Phật không thể giúp chúng ta thành Phật, Phật không có năng lực này. Chúng ta có thành Phật hay không thì chính mình phải tự nỗ lực, có duyên rồi, cộng với sự nỗ lực của chính mình thì cái duyên mới có thể thành công. Giống như một hạt giống cần có đất, nước, hơi ấm, sự cày cù nỗ lực chăm sóc phân bón phù hợp thì hạt mới có thể đâm chồi, nảy lộc, ra hoa kết trái.

Hòa Thượng nói: “**Mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Bạn muốn thành Phật thì bạn nhất định có thể thành Phật, hoàn toàn ở nơi chính mình. Chúng ta đều sẵn có hạt giống để thành Phật, chỉ cần phối hợp duyên thì được. Chúng ta đều có duyên với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Duy tâm Tịnh Độ, tự tánh Di Đà, chỉ cần thêm vào Tín – Nguyện – Hạnh, tin sâu, nguyện thiết, hành miên mật**”. “Hành miên mật” là phải có sự chuyên nhất, không xen tạp. Ngay cách hành trì cũng vậy, chúng ta cũng phải chuyên nhất. Nếu chúng ta cứ thay đổi, chạy theo những cách hành trì khác nhau, nay theo người này, mai theo người kia thì tâm chúng ta dao động. Vậy thì sai rồi!

Trước đây, Hòa Thượng Trí Tịnh có nhắc đến câu “**A Mi Đà Phật**” trong một cuốn sách nhưng chính Ngài không dám phổ biến bởi vì người ta đã quen niệm “**A Di Đà Phật**” rồi. Thật ra trong bản chữ Hán thì “**A Di Đà Phật**” hay “**A Mi Đà Phật**” đều hoàn toàn không sai. Nếu trong 10 người mà có 9 người niệm “**A Di Đà Phật**”, chỉ một mình ta niệm “**A Mi Đà Phật**” thì ta là lập dị, khác biệt rồi. Chúng ta không nên lập dị, không nên tạo thành sự khác biệt, không nên tạo thành chướng ngại mà chúng ta nên theo số đông của đại chúng.

“**Nam Mô**” là quy y, là cung kính, là quay về. “**A Di Đà Phật**” là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. “**Nam Mô A Di Đà Phật**” là con xin quay về quy y, nương tựa Đức Phật A Di Đà. Niệm bốn chữ “**A Di Đà Phật**” hay niệm sáu chữ “**Nam Mô A Di Đà Phật**” cũng là một vấn đề khiến nhiều người tranh luận. Tôi đã từng bị chất vấn về việc này. Tôi trả lời: “**Các cụ ở quê niệm “con niệm Nam Mô A Di Đà Phật” cũng không sai. Con đến đạo tràng niệm “A Di Đà Phật” thì con cùng họ niệm “A Di Đà Phật”. Con đến đạo tràng niệm “A Mi Đà Phật” thì con cùng họ niệm “A Mi Đà Phật”. Con đến đạo tràng tụng “Kinh Pháp Hoa” thì con cùng họ tụng Kinh Pháp Hoa. Con đến đạo tràng tụng “Kinh Vô Lượng Thọ” thì con cùng họ tụng “Kinh Vô Lượng Thọ”. Chúng ta phải tùy thuận, không tạo thành sự lập dị, không tạo thành chướng ngại**”.

Người ta hỏi Ngài Ngẫu Ích Đại Sư: “*Tại sao Ngài dạy đại chúng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, còn Ngài thì niệm A Di Đà Phật?*”. Ngài Ngẫu Ích trả lời: “*Ta một đời này tin sâu Tịnh Độ, tin chắc có Phật A Di Đà, một đời này nhất định vãng sinh, cho nên không cần nói lời khách sáo. Nếu nói ta trở về quy y nương tựa Phật A Di Đà là khách sáo rồi. Vì mọi người chưa tin sâu, chưa nguyện thiết cho nên phải niệm Nam Mô để tỏ lòng quy y, cung kính*”. Tất cả đều có đạo lý.

Chúng ta không đem cái chấp chước của mình để chướng ngại người khác. Đó là hằng thuận chúng sinh, vậy thì mới có thể tùy hỷ công đức. Nếu đi đâu chúng ta cũng chướng ngại người khác, vậy thì thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng phải biến thành liên bang, bang thì niệm A Di Đà Phật, bang thì niệm A Mi Đà Phật. Nhưng thế giới Tây Phương Cực Lạc là Chân Thành, Thanh Tịnh, Bình Đẳng, vĩnh viễn không bao giờ biến thành liên bang. Tâm chúng ta Chân Thành, Thanh Tịnh, Bình Đẳng thì mới vào được Thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng sanh nào tâm đủ thanh tịnh thì sẽ tương ứng với Tịnh Độ, tâm không đủ thanh tịnh thì không tương ứng với Tịnh Độ. Tâm tịnh thì cõi nước tịnh. Chúng sanh nào dù không tu Tịnh Độ nhưng tâm thanh tịnh thì họ cũng được đến với thế giới an lành. Người tu Tịnh Độ nhưng tâm đầy phiền não, đầy chấp trước, đầy khổ đau thì không thể vào Tịnh Độ.

Tự tánh của chúng ta có sẵn A Di Đà Phật, chỉ cần thêm vào duyên Tín – Nguyện – Hành sâu dày. Tin sâu, nguyện thiết, hành miên mật, đây là cái duyên. Ta phải cố nắm lấy cái duyên này! Giống như hạt cải, hạt giống cần đất toi xốp, cần một lượng nước thích hợp, cần hơi ẩm thì sẽ hạt đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái. Sa mạc hay vùng băng vĩnh cửu không có những điều kiện để hạt phát triển.

Hòa Thượng nói: “*Bạn muốn thành Phật thì bạn thành Phật. Bạn muốn thành Bồ Tát thì bạn thành Bồ Tát. Bạn muốn làm người thì bạn thành người. Bạn muốn làm quý thì bạn thành quý. Tâm tham thì thành quý. Các bạn thử nghĩ xem: Bạn có tâm tham hay không? Nếu có tâm tham thì quả báo ở Ngạ Quỷ, không ở Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì bạn muốn làm quý chứ không phải là bạn muốn vãng sanh*”.

Người xưa dạy chúng ta niệm Phật thì chúng ta cứ lão thật, trung thực niệm Phật, một câu “*A Di Đà Phật*” niệm đến cùng. Người ta niệm Phật nhưng suốt ngày vọng tưởng, tham cầu, nghĩ đến cơm áo gạo tiền, nghĩ đến đạo tràng, vừa niệm Phật vừa vọng tưởng thì tâm không thể tịnh được.

Bình thường người ta không làm một cách nghiêm túc, để đến lúc có chuyện thì nháo nhào gọi điện cho nhau đến niệm Phật hồi hướng. Mấy ngày hôm nay Mẹ tôi bị nhiễm Covid. Mấy hôm trước Mẹ nằm bất động trên giường. Hôm qua Mẹ đã tỉnh táo nói chuyện. Đây là một sự cảnh báo với Mẹ vì mấy hôm trước Mẹ đến nhà hàng xóm chơi nhưng không đeo khẩu trang. Việc gì cần làm chúng ta đã làm chứ không đợi đến lúc nguy cấp mới làm. Tôi không gọi điện cho mọi người để nhắc mọi người niệm Phật hồi hướng cho Mẹ. Phật còn “*tam năng, tam bất năng*”, Phật không thể độ được chúng sanh không có duyên. Phật còn không thể cứu được dòng họ Thích, dòng họ Thích bị đồ sát ngay khi Phật còn tại thế. Mỗi chúng ta cũng vậy, chúng ta không thể nương tựa một cái bóng nào mà chính mình phải làm chủ.

Hòa thượng nói: “**Nhất thiết duy tâm tạo**”. Tất cả đều do chính tâm của chúng ta tạo ra. Tâm ta muốn thành Phật thì ta nhất định thành Phật. Tâm ta muốn thành Bồ Tát thì ta thành Bồ Tát. Tâm ta muốn làm người thì ta thành người. Tâm ta muốn làm quý thì ta thành quý.

Hòa Thượng nói: “**Bạn muốn làm một ông huyện tốt thì tâm của bạn phải rộng lớn bao trùm cái huyện đó. Bạn muốn làm một ông Vua tốt thì tâm của bạn phải rộng lớn bao trùm đất nước của bạn. Bạn muốn làm Phật thì tâm của bạn phải bao trùm hư không pháp giới. Nếu cái này cũng tham, cái kia cũng tham, cái duyên này ngày ngày thêm lớn thì quả báo tự nhiên sẽ thành ngạ quỷ. Nếu bạn biết được cái duyên của mười pháp giới thì chính mình có thể không chế được**”.

Phật đã nói rõ nhân duyên dẫn đến mười pháp giới. Mười pháp giới là Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Trời, Người, A Tu La, Súc Sinh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục. Trong mười phẩm này, chúng ta chọn cái nào hoàn toàn là do chúng ta tự định đặt chứ Phật không an bài cho chúng ta.

- **Ngạ Quỷ:** Tham
- **Địa Ngục:** Sân
- **Súc Sinh:** Si
- **Cõi Người:** Nếu chúng ta muốn ở cõi Người thì chúng ta phải không chế ở tiêu chuẩn của cõi Người. Chúng ta phải tu Năm Giới, Mười Thiện, Mười Thiện phải làm đến trung phẩm trở lên thì mới được đến cõi Người.
- **Cõi Trời:** Nếu chúng ta muốn ở cõi Trời thì chúng ta không chế ở tiêu chuẩn của cõi Trời, ngoài tu Thập Thiện, còn phải có tứ Vô Lượng Tâm (*Từ, Bi, Hỷ, Xả*)
- **Bồ Tát:** Nếu chúng ta muốn làm Bồ Tát thì phải không chế tiêu chuẩn của Bồ Tát, ngoài tu Thập Thiện, tu Tứ Vô Lượng Tâm còn phải có Lục Độ Vạn Hạnh. Lục Độ có Bồ Thái, Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tấn, Thiền Định, Trí Huệ.
- **Phật:** Nếu muốn làm Phật thì điều kiện còn phải cao hơn nữa, tâm rộng lớn không bờ mé.

Những ông già, bà lão đạt được thành tựu nhưng không hề dễ dàng. Ông thợ vá nôi cả một đời lão thật, thành thật, chất phác, rất bình dị, hài hòa, dễ gần gũi. Hòa Thượng Đế Nhân dạy ông niệm Phật thì ông chỉ biết niệm Phật, không niệm tài, sắc, danh, thực thù. Không phải tự nhiên ông thợ vá nôi đứng mà vãng sanh, ông vãng sanh rồi mà vẫn đứng 3 ngày chờ Hòa Thượng Đế Nhân đến. Chúng ta đừng nghĩ rằng: “*Người ta dốt nát mà còn làm được như vậy! Mình là Thạc sĩ, Tiến sĩ thì mình cũng sẽ làm được!*”. Không dễ dàng như vậy!

Pháp sư Cụ Hành không biết chữ, tuy dốt nhưng suốt ngày Ngài chỉ lão thật niệm Phật, không bao giờ can dự chuyện thế sự, không bàn luận chuyện của người thế gian. Hòa Thượng Hải Hiền thật thà chất phác, lão thật niệm Phật. Tâm của các Ngài là một mảng chân thành.

Gần đây nhất là bà cụ ở Nha Trang có một kết cục vô cùng tốt đẹp. Cuộc đời của bà trước đó cũng có nhiều uẩn khúc. Tôi quen biết bà hơn chục năm nay nhưng tôi không biết bà có ba người con. Bà nói bà chỉ có một

người con là Cô giáo Thuận. Cô giáo Thuận đã mất cách đây mấy năm. Đến khi bà mất thì hai người con còn lại mới xuất hiện. Đó là ngang trái. May mắn là bà lão thật niệm Phật. Lúc còn sống, bà niệm Phật mà từ âm tính Covid trở thành dương tính. Bà phát tâm cúng dường toàn bộ số tiền mình có để làm giáo dục chứ không dành tiền để lo việc ma chay của bản thân. Người thân của bà biết chuyện thì dị nghị, thắc mắc tại sao bà lại làm như vậy. Chúng ta đã gửi toàn bộ số tiền đó cho các con của bà để họ lo ma chay cho bà. Lúc đó họ mới hiểu ra. Lúc lâm chung, bà được khuyên nhủ, bà chấp nhận hai người con đó. Nút thắt trong quan hệ Mẹ con đã được tháo ra, thông mở. Lúc bà lâm chung, mọi người đến niệm Phật với bà, bà ra đi trong tiếng niệm Phật. Tiền bạc, mọi thứ bà đã sắp xếp chu đáo, kết thúc một cuộc đời. Mọi việc tang sự của bà đã diễn ra vô cùng tốt đẹp.

Chúng ta phải chiêm nghiệm câu nói này của Hòa Thượng: **“Có tiền là phước báu, dùng tiền là trí tuệ”**. Bà cụ ở Nha Trang nhờ niệm Phật mà có trí tuệ. Lúc tỉnh táo bà đã giao tiền cho những người chân thiện để làm giáo dục. Chúng ta đã giao lại toàn bộ số tiền cho gia đình bà mặc dù tiền của bà vẫn đang gửi ở trong ngân hàng. Quý Thầy làm tang lễ đã rất cảm động. Năng lực của người niệm Phật với tâm chân thành có một kết quả vô cùng tốt đẹp, như có một sự an bài của Phật Bồ Tát. Nhiều người chưa hiểu được cảnh giới này thì họ sẽ nói là mê tín. Lúc bà bị bệnh, đang nằm thêm thiệp thì bà giật mình tỉnh dậy niệm **“A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật”**. Năng lực nội tâm của con người rất tuyệt vời, có thể chuyển hóa được bệnh khổ, chuyển hóa được hoàn cảnh. Bà đã chuyển hóa được hoàn cảnh, đúng như lời Phật dạy **“nhất thiết do tâm tạo”**.

Hòa Thượng nói: **“Cho dù gặp bất cứ sự việc nào không vừa lòng, chúng ta tuyệt đối không nên tức giận vì tức giận là chúng ta tiếp duyên cho Địa Ngục. Chúng ta không tức giận thì đã cắt đi cái duyên của Địa Ngục. Cho dù ở trong thuận cảnh, thiện duyên như thế nào, chúng ta cũng không có tâm tham. Không tham ái thì chúng ta cũng đã cắt đứt duyên của Ngạ Quỷ. Trong tất cả mọi cảnh giới, chúng ta phải rõ ràng, tường tận, không được mơ hồ vì mơ mơ hồ hồ là duyên của cõi Súc Sanh. Phật không thể giúp chúng ta trở thành Phật Bồ Tát mà chúng ta chính mình phải tu hành”**.

Phật nói ra mười pháp giới để chúng ta tâm phục khẩu phục. Nếu chúng ta chính mình không tu hành, chúng ta tạo duyên Ngạ Quỷ, Địa Ngục, Súc Sanh thì Phật Bồ Tát cũng không thể giúp chúng ta thoát khỏi những cảnh giới này. Trong **“Kinh Địa Tạng”**, Phật nói: **Chí thân như Cha với con nhưng cũng không thể gánh vác được cho nhau. Con không thể gánh vác được cho Cha. Cha cũng không thể nào gánh vác được nỗi khổ của con. Mỗi người phải tự nhận lấy.**

Hòa Thượng nói: **“Các vị phải nên biết “tất cả pháp từ tâm tướng sanh”, tất cả đều là do chính mình tạo, không hề liên quan đến người khác. Ở trên “Kinh Kim Cang”, Phật đã nhắc rất nhiều lần là Phật không độ chúng sanh mà chúng sanh chính mình độ cho mình. Phật như là một ngọn đèn sáng, một ngọn hải đăng để những con tàu ở ngoài biển khơi biết hướng trở về đất liền. Phật là một vị Thầy dẫn đường. Ta phải tiếp nhận, phải nỗ lực mà làm theo thì mới có thể có được thành tựu. Bạn muốn thành Phật thì bạn phải làm theo**

tiêu chuẩn mà Phật đã làm. Bạn muốn thành Bồ Tát thì bạn phải làm theo tiêu chuẩn mà Bồ Tát đã làm. Bạn muốn đời sau làm người thì bạn phải làm đúng tiêu chuẩn làm người mà Phật đã dạy”.

Hòa Thượng nói: ***“Phật tăng thượng duyên cho chúng ta. Phật đại từ đại bi đem tất cả chân tướng sự thật nói cho chúng ta thì chúng ta mới biết rõ được, mới biết làm thế nào để khống chế những cái duyên này”***. Trong mười pháp giới, chúng ta phải biết khống chế để đạt được cảnh giới mà chúng ta muốn đến. Không có ai ngồi đó, không học, không nghiên cứu mà tự nhiên trở thành Tiên sĩ.

Hòa Thượng nói: ***“Nhân phải cộng thêm duyên thì mới có kết quả, nhân mà không có duyên thì không thể có kết quả. Chúng ta không thể thay đổi nhân, không cách gì khống chế nhân, nhưng duyên là hoàn toàn do chúng ta thao túng. Cho nên Phật pháp nói “duyên sanh”. Chúng ta phải hiểu rõ chân tướng sự thật này để nắm lấy cái duyên. Chúng ta hãy xả bỏ hết duyên của chín pháp giới, chỉ nắm lấy duyên thành Phật”***. Ta có hạt giống rồi nhưng không có điều kiện thuận lợi thì hạt giống không thể đơm hoa kết trái. Nhân làm người còn có thể làm được, nhân làm Trời thì đã khó rồi, nhân làm Bồ Tát càng không dễ.

Hòa Thượng dạy chúng ta xả bỏ duyên của chín pháp giới, chỉ nắm lấy cái duyên thành Phật, chỉ chọn cái duyên cuối cùng, đó là cái duyên thành Phật. Hòa Thượng nói: ***“Thành Phật cái duyên này rất thù thắng, rất dễ dàng, rất đáng tin, rất ổn định, không gì hơn là niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh Độ. Pháp môn niệm Phật đích thực có lý luận để nương tựa, dễ hiểu, không phải tùy tiện mà nói, không phải là chỉ nói suông để chúng ta tin. Các bậc Tổ Sư Đại Đức, từ bậc thượng trí đến bậc hạ ngu đều đã thành công”***. Duyên thành Phật là chân thật, lão thật mà niệm một câu ***“A Di Đà Phật”***, khi vãng sanh Tịnh Độ rồi thì đương nhiên thành Phật. Vãng sanh là thành Phật vì thắng duyên ở nơi Tịnh Độ giúp chúng ta thắng đến thành Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật

Chúng con xin tùy hỷ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô!

Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy còn lộn xộn, còn nhiều sai lầm và thiếu sót. Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập mang lại lợi ích cho mọi người!

Chúng con chân thành cảm ơn!